

## **Formandsberetning for 2013/14.**

Endnu et år er gået her på Lyne Friskole. Tiden er gået utrolig hurtigt, og det siger man jo er et godt tegn. Skolen summer af glade elever og ansatte, og det må betyde at alle trives. Vi har nogle fantastiske rammer på skolen, og tilsætter vi det liv og den glæde, som man fornemmer, ja så synes jeg, at det bliver et fantastisk godt billede. Et billede af Lyne Friskole, som meget gerne må deles.

Vi er alle ambassadører for skolen, og vi skal medvirke til, at de gode historier spredes. Rygter spredes også, som regel med lynets hast, og tit er det ikke de positive. Det er okay at stoppe op, og være kritiske med hvad vi hører og stille spørgsmål. Vel og mærke til dem der kan svare på dem.

Bestyrelsen har gennem det sidste år ikke bare siddet med hænderne i skødet. Der har været lidt forskelligt at se til.

*Foråret* bød i første omgang på lockout af et par lærere. Vi var heldigvis ikke så hårdt ramt, her på skolen. Relativt få timer blev aflyst, men sådan som de 2 lærerteams er strikket sammen, betød det, at ingen elever skulle blive hjemme. Det var et stort puslespil for jer lærere, men i fik det til at gå op og det er vi forældre utrolig taknemmelige for. Og så blev den nye folkeskolereform og arbejdstidsregler varslet af regeringen. Vi er som friskole ikke indbefattet af reformen. Vi kan faktisk heller ikke bruge den fuldt ud, da vi i forvejen gør rigtig mange af de ting, som folkeskolerne skal i gang med. Her på skolen har vi allerede de timer i dansk og matematik, som folkeskolen skal op på. Vi har fokus på inklusion og uddannet lærer heri. Og vores timer på skolen består ikke kun af tavleundervisning. Med andre ord, skal vi bare forsætte det, som vi er gode til. Det nye skoleår vil byde på et par nye tiltag, som i kan se den lille folder på bordene. Der vil blive indbudt til fyraftensmøde senere, hvor vi gennemgår denne. De nye arbejdstidsregler er først lige kommet på plads, så det bliver dér bestyrelsens fokus skal lægges fremover. Foråret sluttede af med cykelsponsorløb, som igen blev en succes. Godt arrangement, godt vejr og et fantastisk resultat på ca. 97.000 kr. De penge er øremærkede til bedre legeplads, og bestyrelsen arbejdede frem til februar i år, på at fat i flere penge. Desværre uden held og derfor vil der blandt andet blive lavet en klatreborg efter elevernes ønske.

Nogle forældre vil blive kontaktet om hjælp hertil. Vi skal gøre forarbejdet selv, inden aut. håndværker kan gøre resten. Tak for forståelsen!

Så blev det *sommerferie*, og her brugte nogle forældre timer på at forskønne klasseværelser mv. så det flot ud, da skolen åbnede dørene til et nyt skoleår, midt i august. Sommeren sluttede af med, at bestyrelsen arrangerede personaleudflugt. De ansatte på skolen, støtteforeningen og bestyrelsen, alle med påhæng var i år på skulpturrundvisning i Ølgod. Derefter kørte bussen mod Kvie Sø, hvor vi skulle dyste i forskellige discipliner inden vi sluttede af med fællesspisning. Det var igen en rigtig god anledning til at mødes og snakke med folk på kryds og tværs. Det er med til holde det gode tætte forhold ved lige.

I *efteråret* havde bestyrelsen lidt mere at tage sig til. Der var fælles arbejdsdag med Børnebo. Tak til alle jer forældre, der hjælper med til, at holde skolens udgifter nede. Det hele tæller, og vi kan alle sammen hjælpe til med ét eller andet. Vi havde også fællesmøde med de ansatte. Det var skolens strategiplan, der skulle udarbejdes. Den kan ses på hjemmesiden. November bød på Åben Skole, som kan sammenlignes med "efterskolernes dag". Det var en god dag/ aften, som nok skal trække lidt flere folk af huse i år. Vi har i samarbejde med Familie & Fritid og Lyne Menighedsråd afholdt debataften med SSP konsulent: Claus Meiner. Han kunne fortælle de forældre, bedsteforældre og andre interesserede om, hvordan vi bedst muligt hjælper de unge mennesker gennem livet. Det gælder om nærvær, og at turde være den voksne, som udstikker spillereglerne. Da lærerne drog på pædagogisk weekend, trådte bestyrelsen og nogle forældre til, for at tage sig af undervisningen. Der havde været meget fokus på energi, og derfor blev det emnet for dagen. Vi fik også hjælp af Husets Energi, som var utrolig imponerede over de dygtige og engagerede elever.

Hen over *vinteren* tog bestyrelsen fat på at lave en forretningsorden. Det er et godt arbejdsredskab til os i bestyrelsen. Vi havde også 2 fællesmøder med de ansatte. Det ene handlede om, hvordan vi konkret ville forholde os til folkeskolereformen og det andet var sammen andre friskoler i området. Det sidstnævnte bød på foredrag med Jeppe Søe, som gav os mod på at fastholde det, som vi allerede gør og er gode til. Og derefter var der erfaringsudveksling i grupper med forskellige temaer. Dette gav igen det indtryk, at Lyne Friskole virkelig er en god skole.

Der har igen lige været arbejdsdag, hvor der blev shinet op på legepladsen. Og indenfor blev skidt og støv fjernet fra krogene. Skolekøkkenet har også fået en

overhaling. Arne har malet væggene, fjernet de gamle gardiner og sat 4 nye højskabe op, som vi har fået sponsoreret af HTH.

Det er stadig dejligt at komme op på skolen og ind på lærerværelset. Man bliver altid mødt med et smil. Tak til alle jer ansatte for jeres positive tilgang til livet og hverdagen på skolen. Det må bestemt smitte af på alle, som i har med at gøre. Tak til alle jer, som på den ene eller anden måde har hjulpet og støttet Lyne Friskole. Det er med til, at gøre arbejdet i bestyrelsen meget lettere, når alle trækker på samme hammel.

Tak til Susanne Højvang og Thomas Vestergaard for godt samarbejde gennem flere år i bestyrelsen. I har været med til at sætte jeres præg på skolen, og det tror jeg i bliver ved med, bare på en anden måde. I har tilkendegivet, at i gerne giver et nap med, til de ting vi i fremtiden skal lave på skolen.

Lad mig slutte af med IGEN, at sige at vi har en god skole og det ønsker vi, det bliver ved med at være. Vi ønsker en god dialog mellem elever, forældre og alle andre der har forbindelse til skolen på den ene eller anden måde. Gennem dialog kan vi løse eventuelle misforståelser.

Formand for Lyne Friskoles bestyrelse: Louise Hvelplund

#### SKOLELEDERENS BERETNING 2014

Inden skoleåret 2012/2013 var til ende, oplevede vi at to af lærerne ikke længere var ansat. Lockouten var en kendsgerning, også her på friskolen. Heldigvis blev vi ikke hårdt ramt, men ramt blev vi. De første par uger var det nyhedens interesse som var det bærende i hverdagen, men efterhånden som tiden gik, endte det mere i en frustration. De to, som var lockoutede, manglede vi. Ikke bare til undervisningen, men vi manglede dem i hverdagen som de gode kolleger de er. Efter en måned, fik landets lærere en ny overenskomst, mere eller mindre frivilligt. Man kan så, her bagefter, diskutere om det var godt eller skidt, at der kom en ny overenskomst, men et er sikkert, vi skal til at tænke anderledes, når vi snakker om fordeling af de opgaver der skal løses i hverdagen. Hvordan slutresultatet kommer til at se ud, det har vi ikke det store overblik over endnu.

At mødes med andre og dyste i forskellige discipliner er altid spændende. Sdr. Vium, Kvong og os mødtes til idrætsdag og der blev kæmpet på livet løs. For at eleverne kunne lære hinanden bedre at kende, blev det besluttet, at blande dem på de forskellige hold. Det virkede rigtig godt og alle havde en god dag.

Som altid tog vi på en tre dages lejr tur med alle elever og ansatte. Denne gang syd for Hadsund, med en pragtfuld udsigt over Limfjorden. Som altid var vi heldige med vejret og alle nød den smukke natur og de mange muligheder den gav.

Et skoleår byder på mange forskellige oplevelser og nogle af dem, er årlige tilbagevendende begivenheder. Emneuge i år om Riddertiden/Middelalderen med besøg i Ribe, Københavner tur for 8. klasse, skolens motionsdag i Brinkerne, julefest og meget mere. Senere på måneden afholdt vi et kursus gennem Friskoleforeningen om klasseledelse og imens blev eleverne passet på Dejbjerglund Efterskole med stor succes.

Efteråret blev bl.a. brugt på en matematik fagdag i samarbejde med Kvong og Sdr. Vium friskoler. Det blev en god dag med masser af matematik og udfordringer for alle elever fra de tre skoler. Det er et forfriskende pust at møde andre skoler og møde deres elever og lærere. Den daglige trummerum bliver brudt for en kort stund.

Den første weekend i november er der tradition for, at alle lærere drager på pædagogisk weekend. Det alt over skyggende emne var den kommende folkeskolereform og de ny arbejdstidsregler. Hvad og hvor meget skal vi gøre ud af det? I den nye reform, er der ikke krav til de frie grundskoler om at vi skal følge den. Vi var godt klar over, at vi skulle skele til indholdet, da vi skal give vores elever en undervisning der svarer til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vi gennemgik reformen fra ende til anden og efterfølgende lavede vi en brainstorm over de tanker og ideer vi havde om at lave ændringer her på skolen. Fra starten vidste vi, at vores udgangspunkt er, at vi er et alternativ til folkeskolen og derfor ikke skal kopiere reformen.

Det blev til mange gode diskussioner ud fra det, som kom på bordet. Noget blev skrottet og resten blev gemt til senere bearbejdning. At der kommer en ny skolereform, blev også en kærkommen mulighed for at se os selv i kortene. Hvad fungerer godt og hvad trænger til en justering? I det store og hele synes vi tingene fungerer godt i undervisningen og hverdagen, men der er altid plads til forbedringer og fornyelser. I løbet af efteråret og vinteren har vi på lærerrådsmøderne diskuteret de mange gode tanker og ideer, der kom på bordet på den pædagogiske weekend. Efter nogle måneders diskussioner var vi klar med et udspil, som vi præsenterede for bestyrelsen til et fællesmøde i februar måned. Det blev til et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik fremlagt de nye tiltag vi havde i tankerne.

(På bordene ligger en kortfattet præsentation af vores udspil og i slutningen af april eller i begyndelsen af maj, vil vi invitere jer forældre til et møde, hvor vi vil gå i dybden med det vi har spillet ud med og hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål)

Som noget helt nyt, holdt vi Åben Skole. Et initiativ fra de frie grundskoler i Danmark, der skulle løbe af stablen d. 7. november. Ideen bag initiativet er, at få forældre til at få en bredere horisont, når det gælder skolevalg. De fleste vælger skolen som ligger i umiddelbar nærhed af hvor man bor. Selvom det er praktisk at vælge den nærliggende skole, så er det ikke altid ensbetydende med, at det er den rigtige skole man vælger til sit barn. Det kunne godt være, at skolen der ligger i nabobyen, passer bedre til barnet og de tanker man har gjort sig om hvad en skole skal kunne. De frie grundskoler ville med dette projekt, have så mange skoler til at holde åben skole, så man som forælder kunne danne sig et indtryk af skolernes forskellighed og hvad de står for. Åben Skole projektet var ikke kun tænkt for de frie skoler. Folkeskolerne blev også indbudt til at deltage, men kun 2-3 folkeskoler på landsplan deltog. Vi må håbe, at flere kommer til næste gang det løber af stablen. Åben skole er ikke kun for forældre med skolesøgende børn, det er også en dag, hvor alle og enhver kan komme og se skolen og høre om hvad vi går og laver.

Her på skolen valgte vi at holde åben fra 16-19 og med god hjælp fra mange af eleverne. Det blev en god dag og vi fik også lejlighed til at vise skolen frem for dem der kom. Jeg håber, at endnu flere vil finde vej til skolen næste gang.

Efter en veloverstået juleferie skulle hverdagen igen i gang. Bedsteforældredag sidst i januar, fastelavnssfest med mange sjove og opfindsomme udklædninger blev afviklet.

Selvom skolereformen har fyldt meget, så fylder de ny arbejdstidsregler endnu mere. Som en af lærerne sagde på et lærermøde: Kan vi ikke bare glemme det? Det vil selvfølgelig være det nemmeste, men den overenskomst som træder i kraft fra 1. august, skal vi selvfølgelig også følge, uanset hvor meget vi kan lide den eller ej.

Der er ingen tvivl om, at der skal tænkes nyt i den forbindelse. Nu er det lederen, der definerer den enkelte lærers arbejdstid og lærerne skal være på deres arbejdsplads længere tid end før. Der er mange uafklarede spørgsmål endnu som: Skal lærerne forberede sig på skolen, skal skole-hjemsamtalerne afvikles inden for lærernes arbejdstid, skal vi droppe skolefesten eller sløjfe vores årlige lejr tur?

Når vi engang kender det konkrete indhold i overenskomsten, må vi sætte os ned og få det bedste ud af det. Det vil være ærgerligt at skulle droppe de ting, som er en del af vores profil, men vi er overbevist om, at vi nok skal få tingene til at hænge sammen og at ændringerne ikke vil påvirke skolen mere end højest nødvendigt.

På undervisningsområdet sker der hele tiden nye ting. Der er blevet talt meget om IT og I-pads i undervisningen og mængden af it-baseret undervisningsmaterialer stiger voldsomt i disse år. Vi har gennem de sidste 4-5 år også øget mængden af it-baseret undervisningsmaterialer. Vi har investeret i Interaktive tavler i et par klasser og I-pads til støtteundervisningen. Skolen bærbare computere synger på sidste vers. De ældste er 8 år gamle og kan næsten ikke bruges mere. Derfor søgte vi Støtteforeningen om 40.000,- til indkøb af I-Pads, som vi fik bevilget. Det er vi utrolig glade for, for det giver os endnu en mulighed for at være med helt fremme. Det ville selvfølgelig være ønskeligt hvis alle havde en I-Pad, men det må komme senere hen.

Foran os venter et forår med masser af aktiviteter. Læsedage, idrætsdag, terminsprøver, lejrskole på Fyn, gallafest og sidste skoledag, skal afvikles, inden vi ønsker hinanden en god sommer.